

CUỘC ĐỜI CHÚA CỨU THẾ

(Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ)

Bài học căn bản
dành cho
Người hầu việc Chúa



QUYỂN #1

Phần Giới Thiệu
& Thời Thơ Ấu

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG
2011

MỤC LỤC



SEAN INTERNATIONAL

SEAN (đọc là “Say-an”) là chữ viết tắt của Study by Extension for All Nations. Tài liệu SEAN này là một trong những loạt bài về Cuộc Đời Chúa Cứu Thế theo Phúc Âm Ma-thi-ơ, gồm các bài để nghiên cứu tại nhà và thảo luận theo nhóm. Các bài được xếp theo các phần – mỗi phần học một tuần. Sau khi học xong mỗi phần sẽ họp nhóm thảo luận, và những “chỉ dẫn” cho buổi thảo luận này được cung cấp trong Sách Hướng Dẫn Trưởng Nhóm. Vì vậy, chỉ nên dùng giáo trình này cho nhóm viên được hướng dẫn bởi trưởng nhóm sử dụng Sách Hướng Dẫn Trưởng Nhóm.

QUYỀN 1 này nói về **Phân Giới Thiệu & Thời Tho Ấu**, là quyền thứ nhất trong loạt sáu quyền. Toàn bộ tài liệu dựa theo Bản Kinh Thánh Truyền Thống, 1930.

Ngoài sách nghiên cứu này, quý vị còn cần thêm:

1. Kinh Thánh (Bản truyền thống, 1930).
2. Viết hoặc viết chì để viết câu trả lời.
3. Viết màu đỏ, xanh dương, xanh lá, và vàng.

Trưởng nhóm sẽ giải thích cách học quyền này và trả lời thắc mắc của quý vị về tài liệu.

Địa chỉ của SEAN INTERNATIONAL USA là:

SEAN International Ministries
1750 Century Circle, Suite 23, Atlanta GA, 30345
404-321-7814 Office
404-320-9697 Fax

© Copyright SEAN INTERNATIONAL New edition 1995

Đã đăng ký bản quyền. Không được phép sao chép, lưu trữ theo dạng có thể truy xuất, cũng không được chuyển đổi sang bất kỳ hình thức nào, bằng bất cứ phương tiện nào—điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm hay bất cứ hình thức nào khác—nếu chưa được giấy phép của SEAN INTERNATIONAL (địa chỉ nêu trên).

Printed in Vietnam

PHẦN I	Bài 1A—Chúa Giê-xu trong đế quốc La-mã	2
	Bài 1B—Bối cảnh chính trị tại Pa-lét-tin	8
	Bài 1C—Tác giả Ma-thi-ơ	13
Phần II	Bài 2A—Nước Thiên đàng	20
	Bài 2B—Đấng Christ là Vua	27
Phần III	Bài 3A—Năm giai đoạn của cuộc đời Đấng Christ	40
	Bài 3B—Bản đồ xứ Pa-lét-tin	49
	Bài 3C—Ba năm chức vụ	54
Phần IV	Bài 4A—Hệ thống “Những cây cầu”	62
	Bài 4B—Cấu trúc của Phúc âm Ma-thi-ơ	74
Phần V	Bài 5A—Gia phả Chúa Giê-xu (1)	84
	Bài 5B—Gia phả Chúa Giê-xu (2)	91
Phần VI	Bài 6A—Ba nguyên tắc học Kinh Thánh căn bản (1)	102
	Bài 6B—Ba nguyên tắc học Kinh Thánh căn bản (2)	111
	Bài 6C—Báo tin Vua ra đời	116
Phần VII	Bài 7A—Con Đức Chúa Trời	130
	Bài 7B—Con Người	141
	Bài 7C—Tà thuyết	151
Phần VIII	Bài 8A—Lời hứa của Đức Chúa Trời	160
	Bài 8B—Áp dụng lời hứa	168
Phần IX	Bài 9A—Gia đình Hê-rốt	176
	Bài 9B—Thời thơ ấu của Chúa Giê-xu	186
	Bài 9C—Chúa Giê-xu ở Ai-cập	196
Phần X	Bài 10A—Quyền tể trị của Đức Chúa Trời	208
	Bài 10B—Tuổi thanh xuân của Chúa Giê-xu	217
Các Bài Kiểm		227
Phần Phụ Lục		251



PHẦN 1

Bài 1A: Chúa Giê-xu Trong Đế Quốc La-mã

Bài 1B: Bối Cảnh Chính Trị Tại Pa-lét-tin

Bài 1C: Tác Giả Ma-thi-ơ

Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1-2

Học xong phần 1, quý vị có thể:

1. Giải thích tầm quan trọng của sứ điệp Chúa Giê-xu rao giảng về Nước Trời cho những ai đang sống trong hoàn cảnh chính trị rối ren lúc bấy giờ và trong thời đại này.
2. Kể ra vài lý do chính khiến Ma-thi-ơ và Si-môn Xê-lốt thâm thù nhau trước khi bước vào Nước Trời.
3. Thảo luận thân mật trong nhóm những điều Kinh Thánh dạy về tai hại của sự xung đột, và cách chiến thắng chúng trong Nước Trời.

BÀI 1A: CHÚA GIÊ-XU TRONG ĐẾ QUỐC LA-MÃ



- Để hiểu cuộc đời Chúa Cứu Thế, chúng ta cần biết đôi điều về quê hương Ngài và những người sống tại đó. Trong bài đầu, chúng ta sẽ học những điều này. Xem bản đồ trên đây để thấy Đế quốc La-mã rộng lớn đến mức nào (theo đường chấm). Đế quốc La-mã cai trị các xứ ở **ba lục địa** khác nhau. Xin viết tên **ba lục địa** này vào khung dưới đây (*được gạch dưới theo bản đồ*):

Hãy Khoan!

Đáp án các câu hỏi ở cuối mỗi trang. Xin tự kiểm tra để bảo đảm mình đáp đúng. Nếu sai, xin sửa lại. Sau khi làm xong, tiếp tục học theo tài liệu, rồi so lại với đáp án cho từng câu hỏi.



- Bài tập:
Xem bản đồ trên đây rồi dùng bút đỏ đỗ theo biên giới của Đế quốc La-mã. Biên giới này là đường chấm.

- Bây giờ theo bản đồ tô màu, quý vị có thể thấy nhiều xứ đã được gộp vào Đế quốc La-mã như thế nào. Ví dụ, tìm Quần Đảo Anh trên bản đồ. Phần Quần Đảo Anh nằm trong Đế quốc La-mã là bao nhiêu? (Xin đánh dấu x bên cạnh câu trả lời đúng dưới đây, dựa trên bản đồ).

- a. Không phần nào
- b. Tất cả
- c. Chỉ nửa phần bên dưới

- a. Bây giờ tìm xứ Pa-lét-tin trên bản đồ. Đây là vùng đất Chúa Giê-xu đã sống. Theo bản đồ, xứ Pa-lét-tin có nằm trong Đế quốc La-mã không?
 - Có
 - Không
- b. Để kiểm soát xứ Pa-lét-tin, Đế quốc La-mã đã đặt lực lượng quân đội hùng mạnh tại đây. Vậy, Chúa Giê-xu và môn đồ thường thấy cảnh nào khi đang đi trên đường phố Pa-lét-tin?

của La-mã

- Chúa Giê-xu đã sống tại quốc gia ngày nay gọi là **Israel**. Nhưng người La-mã gọi quốc gia này theo tên dân Phi-li-tin.
Trong danh sách dưới đây, xin đánh dấu "X" vào tên được **người La-mã** dùng để gọi xứ sở của Chúa Giê-xu. (*Rất giống với tên Phi-li-tin*).

- Israel
- Pa-lét-tin
- Rô-ma

- Người bản xứ tại Pa-lét-tin (người được sinh ra tại đó), là người Do Thái. Tuy nhiên, họ bị Đế quốc La-mã chinh phục. Đế quốc La-mã đặt lực lượng quân sự hùng mạnh tại mỗi quốc gia họ chiếm được. Dẫu có rất nhiều lính La-mã tại Pa-lét-tin, nhưng họ chỉ đóng quân tại đó; họ không phải là dân thường trú.
Lính La-mã là dân bản xứ hay
người ngoại quốc tại Pa-lét-tin? _____

7. Người bản xứ Pa-lét-tin không phải là người La-mã, nhưng là người Do Thái. Vì Chúa Giê-xu sinh ra tại Pa-lét-tin trong một gia đình ở địa phương này, nên quốc tịch của Ngài là _____
8. Đôi khi người ta nhầm Pa-lét-tin, **quốc gia** nơi Chúa Giê-xu sống, với Giê-ru-sa-lem là một trong rất nhiều **thành phố** của nước này.
- Vậy, cần nhớ khi có ai hỏi Chúa Giê-xu sống ở **nước** nào, quý vị **không** đáp là Giê-ru-sa-lem, nhưng là _____
9. Cũng cần nhớ Chúa Giê-xu và đồng bào Ngài là **người bản xứ** ở Pa-lét-tin, không được gọi là dân Pa-lét-tin, mà được gọi là **người** _____
10. Bây giờ chúng ta thấy ít nhất có người thuộc hai quốc tịch khác nhau cùng sống tại Pa-lét-tin vào thời Chúa Giê-xu, là **người Do Thái** và **người La-mã**. Vậy, nhóm nào là:
- Người ngoại quốc tại Pa-lét-tin? _____
 - Người bản xứ của Pa-lét-tin? _____
11. Chúng ta cũng biết Chúa Giê-xu mang quốc tịch a) _____, biết nước của Ngài bấy giờ ở dưới quyền cai trị của đế quốc b) _____, và họ gọi tên nước của Chúa Giê-xu là c) _____
12. Bây giờ mở Phụ Lục 1 ở trang 248. Trong hình số 2, tìm biển ở giữa Đế quốc La-mã. Biển này được đánh dấu rõ ràng.
Biển này tên gì? _____
13. Địa Trung Hải (Mediterranean) là tên gọi theo người La-mã.
Địa là đất, lãnh thổ (terra);
Trung là ở giữa (medi);
Hải là biển.
- Người La-mã đặt tên là Địa Trung Hải (Mediterranean) vì biển lớn này ở _____ các _____ mà họ đã chiếm được.
14. Bây giờ theo phụ lục 1, xin tìm hai số đã đánh dấu trên bờ Địa Trung Hải. Một trong những số này đánh dấu địa điểm của Pa-lét-tin. Quý vị có thể tìm dễ dàng vì nằm ở bờ biển ngoài cùng bên phải (phía đông) của Địa Trung Hải.
Số nào đánh dấu địa điểm của Pa-lét-tin? _____
15. Rô-ma, kinh đô của Đế quốc La-mã, cũng được đánh dấu trên phụ lục này. Tìm mẫu tự hoặc số đánh dấu địa điểm Rô-ma. Quý vị sẽ thấy Rô-ma trên giải đất vươn ra ngoài bờ phía bắc Địa Trung Hải. **Trông giống như chân đang đá banh.**
Số hay mẫu tự nào đánh dấu vị trí Rô-ma? _____
16. Hoàng đế La-mã sống tại kinh đô của đế quốc.
Hoàng đế La-mã sống tại thành phố nào? _____
17. Tại đây một lần nữa, nên cẩn thận lưu ý điểm khác biệt giữa một nước và một thành phố (hay thị trấn).
Bây giờ, trong số hai địa điểm chúng ta thấy đánh dấu trên bản đồ, Rô-ma và Pa-lét-tin, nơi nào là:
 - Một nước? _____
 - Một thành phố? _____
18. So sánh vị trí Quần Đảo Anh, Pa-lét-tin và Rô-ma trên bản đồ.
Địa danh nào nằm ở giữa? _____

19. Theo danh sách dưới đây, chỉ đánh dấu những địa danh nào nằm trong Đế quốc La-mã. Nếu cần, xin xem lại biên giới trên bản đồ của quý vị.

- a. Pa-lét-tin
- b. Địa Trung Hải
- c. Tô Cách Lan
- d. Vùng phía nam quần đảo Anh
- e. Châu Mỹ
-

20. Kinh đô Đế quốc La-mã, nơi hoàng đế sống là thành nào? _____

21. Lính La-mã phải đi rất xa để đến bảo vệ các quốc gia đã chiếm được. Với hành trình từ Rô-ma đến biên giới của họ tại **quần đảo Anh** khoảng hơn nghìn dặm, tính xem từ Rô-ma đến **Pa-lét-tin** bao xa, theo bản đồ ở trang 248. Xin kiểm lại đáp án:

- 100 dặm
- 500 dặm
- 1,500 dặm

22. Pa-lét-tin cách kinh đô của Đế quốc bao nhiêu dặm? _____

23. Người La-mã là những thợ xây vĩ đại. Họ đã xây vách thành Hadrian, kéo dài gần bảy mươi dặm băng qua Anh Quốc, để bảo vệ biên giới phía bắc khỏi người Tô Cách Lan.

Theo hình bên, họ đã xây dựng thứ gì để việc di lại trên đường bộ được nhanh hơn?



24. Sau hai ngàn năm, người ta vẫn còn thấy nhiều phần của các con đường này; một số khác làm thành nền cho những đường lộ hiện đại quan trọng ở châu Âu.

Chúng còn rất tốt vì đã được _____ bằng các phiến đá.

25. Để lưu thông trên đường biển, người La-mã đóng thuyền.

Thuyền của La-mã chạy bằng:

- Chỉ buồm mà thôi.
- Mái chèo mà thôi.
- Cả buồm lẫn mái chèo.

(*Dánh dấu câu trả lời đúng, theo hình vẽ bên cạnh*).



26. Chúng ta ôn lại.

a) Đế quốc nào cai trị Pa-lét-tin trong thời Chúa Giê-xu? _____

b) Người La-mã vượt biển nào bằng thuyền để đến Pa-lét-tin? _____

c) Tên thành phố nơi Hoàng đế sống? _____

d) Người La-mã phải đi bao nhiêu dặm từ Rôma đến Pa-lét-tin? _____

27. Người La-mã chế tạo thứ gì để đến những nơi xa họ đã chiếm được:

a) Khi đi đường biển? _____

b) Khi đi đường bộ? _____

28. Hãy giờ mời quý vị làm bài kiểm 1A ở trang 227.

Chúc mừng quý vị đã học xong bài 1A. Trong bài kế tiếp, quý vị sẽ thấy tầm quan trọng của những điều đã học hôm nay. Quý vị sẽ hiểu được tình hình chính trị căng thẳng trong xứ Pa-lét-tin vào thời Chúa Giê-xu.

BÀI 1B: BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ XỨ PA-LÉT-TIN

Những người lính La-mã này có vẻ không được lòng dân cho lắm phải không? chúng ta xem thử tại sao.



- Trong bài 1A, quý vị biết quốc tịch của dân sống tại Pa-lét-tin là a) _____ nhưng trong thời Chúa Giê-xu, đất nước họ đã bị chiếm đóng và cai trị dưới tay Đế quốc (b) _____
- Quý vị cũng biết kinh đô của Đế quốc La-mã, nơi Hoàng đế La-mã ở, được gọi là a) _____. Kinh đô này nằm cách phía tây Pa-lét-tin khoảng b) _____ dặm.
- Xem hình 2 trong phụ lục 1. Số nào đánh dấu thành phố nơi Hoàng đế La-mã ở?
Số _____

Đáp án:

4. Quan trọng:

Dầu Hoàng đế La-mã được gọi là Sê-sa sống tại Rô-ma, lính của Hoàng đế đi tuần trên đường phố Pa-lét-tin, còn cờ La-mã phất phơ trên các trại lính của họ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi người a) _____ ghét những binh lính b) _____ này trên đất nước họ.

- Người Do Thái còn đau khổ vì lý do khác nữa. Hãy xem các đồng tiền này:



- Hình và hiệu của ai ở trên đồng tiền dùng để đóng thuế?
Đọc Ma-thi-ơ 22:19- 21. _____

- Đồng tiền nào của người La-mã? _____

- Như vậy lúc đó, người Do Thái phải đóng thuế cho Đế quốc nào? _____

- Trong hoàn cảnh này, thái độ của đa số dân Do Thái đối với người La-mã hẳn sẽ thế nào?

- Biết ơn
- Thù ghét
- Thờ ơ

- Tại Pa-lét-tin có một nhóm người gọi là **nhóm Xê-lốt**. Họ là **những nhà cách mạng** Do Thái hy vọng dùng bạo lực giải phóng đất nước khỏi tay người La-mã. Họ căm thù người La-mã hơn đồng bào họ ghét kẻ thù.

Người Xê-lốt là người bản xứ hay là người ngoại quốc tại Pa-lét-tin? _____

- Ngay trước lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, người Xê-lốt nổi dậy chống kẻ xâm lăng ngoại bang với nỗ lực giải phóng đất nước.
Người Xê-lốt nổi dậy chống Đế quốc nào? _____

9. Cuộc nổi dậy của người Xê-lốt bị lính La-mã đàn áp dã man. Hàng ngàn người Xê-lốt đã bị giết.

Lưu ý: Quý vị sẽ thấy đáp án cho câu hỏi tiếp theo qua bức tranh này.

Lính La-mã dùng cách hành hình nào cho những người Xê-lốt?



10. Vậy, Chúa Giê-xu không phải là người Do Thái duy nhất bị đóng đinh trên cây thập tự. Người La-mã cũng đóng đinh rất nhiều nhà cách mạng Do Thái, là người _____

11. Khi cuộc nổi dậy thất bại, người Xê-lốt tiếp tục kháng chiến du kích. Khi thấy đồng đội bị sát hại, người Xê-lốt sẽ cảm thấy thế nào với người La-mã?

_____ thân tình _____ căm thù dữ dội _____ thờ ơ

12. Tuy nhiên, lúc đó còn một nhóm người Do Thái khác tại Pa-lết-tin không tìm cách lật đổ người La-mã. Nhóm này làm thuê cho người La-mã, kiếm rất nhiều tiền. Họ là những kẻ thâu thuế.

Người thâu thuế là dân bản xứ hay người ngoại quốc tại Pa-lết-tin? _____

13. Những kẻ thâu thuế cũng là người Do Thái, nhưng vì kiếm được nhiều tiền nhờ làm việc cho người La-mã, nên họ có thái độ đối với La-mã rất khác với thái độ của người Xê-lốt và của đồng bào họ.

Người thâu thuế chống hay cộng tác với người La-mã? Họ _____

14. Trở lại câu hỏi về thuế mà người Do Thái phải nộp:

- a) Hình và hiệu của ai có trên những đồng tiền dùng nộp thuế? _____
b) Người Do Thái phải nộp thuế cho Đế quốc nào? _____

15. Kẻ thâu thuế là những người Do Thái đi thâu tiền thuế của đồng bào Do Thái đem nộp cho người La-mã ngoại bang. Họ thâu thuế từ nơi ai?

- a. Từ người La-mã.
 b. Từ chính đồng bào mình.
 c. Không từ hai thành phần trên.

16. Những người thâu thuế tại Pa-lết-tin thâu tiền của ai? _____

17. Những người thâu thuế phải nộp một khoản nhất định từ tiền thâu được của người Do Thái; phần còn lại họ bỏ túi. Vì vậy, rất nhiều người thâu thuế giàu lên trên mồ hôi nước mắt của chính đồng bào mình.

Người Xê-lốt hẳn sẽ có thái độ nào với người thâu thuế, là những kẻ sống trên mồ hôi nước mắt của đồng bào mình?

- a. Họ thấy thật ra không có gì quan trọng
 b. Họ biết ơn những người thâu thuế
 c. Họ ghét người thâu thuế như kẻ phản quốc

18. Có người hỏi một triết gia vĩ đại, sống trước thời Chúa Giê-xu: Loài nào hung dữ nhất trong mọi thú hoang? Vị này trả lời:

"Thú noci sa mạc có gấu và sư tử, nhưng thú tại chốn thị thành, có kẻ thâu thuế và kẻ ăn bám sống nhờ hút máu người khác."

Vì sao triết gia này ví kẻ thâu thuế với kẻ ăn bám sống nhờ hút máu người khác? Xin trả lời theo cách nói của quý vị.

19. Người thâu thuế làm việc cho Đế quốc nào? _____

20. Người Xê-lốt là ai?

- a. Những tổ phụ đáng kính
- b. Những người thâu thuế
- c. Các sứ đồ
- d. Những người cách mạng Do Thái

21. Giống như người thâu thuế, người Xê-lốt cũng là người Do Thái. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, ý tưởng của họ hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhóm nào trong hai nhóm được in đậm trên đây:

- a) Ghét người La-mã? _____
- b) Hậu thuẫn và làm việc cho người La-mã? _____

22. Vì vậy, người thâu thuế và người Xê-lốt là:

_____ bạn _____ kẻ thù _____ không là bạn cũng không là thù

23. Cả người Xê-lốt và người thâu thuế đều sống trong cùng một nước, gọi là nước a) _____ và có cùng quốc tịch là b) _____

24. Trong bối cảnh chính trị căng thẳng tại Pa-lét-tin vào thời Chúa Giê-xu, có hai nhóm người Do Thái hận thù cay đắng với nhau.

Hai nhóm này là a) _____
và b) _____

25. Hãy giờ mời quý vị làm bài kiểm 1B ở trang 228.

Quý vị có biết trong số 12 Sứ Đồ của Chúa Giê-xu có một người từng là người thâu thuế và một người từng là người Xê-lốt không?
Xin xem hình ở trang đầu bài học kế tiếp.

BÀI 1C: TÁC GIẢ MA-THI-Ơ

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị hai môn đồ tương lai của Chúa Giê-xu. Việc này không dễ đâu, vì một người là Xê-Lốt, còn người kia là người thâu thuế.



1. Có bốn sách trong Kinh Thánh nói đến cuộc đời Chúa Giê-xu. Bốn sách đó được gọi là các sách Phúc Âm. Tác giả sách đầu tiên là Ma-thi-ơ. Chúa Giê-xu đã chọn và chuẩn bị mười hai người làm sứ giả đặc biệt của Ngài, để mở rộng vương quốc Ngài trên đất. Họ được gọi là sứ đồ (người được sai đi).

Xin đọc danh sách các sứ đồ của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 10:2-4. (Xin cứ mở Kinh Thánh ở chỗ này).

Tác giả sách Phúc Âm đầu tiên
có được kể tên ở đây là sứ đồ không? _____

2. Trước khi theo Chúa Giê-xu, ai trong các sứ đồ là:

- a) Người thâu thuế? _____
- b) Người Xê-lốt? Tìm câu trả lời trong Ma-thi-ơ 10:2-4 và Lu-ca 6:12-15,
và cứ mở đoạn Kinh Thánh này _____

Đáp án:

3. Ai là người Xê-lốt tại Pa-lét-tin? _____
4.

Ngư phủ	Sứ đồ	Người thâu thuế
Bác sĩ	Thợ mộc	Chủ quán rượu
- Ma-thi-ơ làm công việc nào trên đây
 a) Trước khi theo Chúa? _____
 b) Sau khi theo Chúa? _____
5. Trong đoàn sứ đồ có hai Si-môn, chứ không phải một. Họ là ai? Tìm câu trả lời trong Ma-thi-ơ 10:1-4.
 a) Si-môn còn gọi là _____
 b) Si-môn người _____
6. Vì có hai sứ đồ tên Si-môn, quý vị có thể phân biệt rõ mình đang nói đến ai bằng cách gọi Si-môn còn có tên là
 a) _____ hoặc Si-môn người b) _____
7. Hình dưới đây cho thấy Ma-thi-ơ người thâu thuế, Si-môn Xê-lốt và một người lính La-mã. Trong hình, ai được đánh dấu bởi Chữ A? _____
 Chữ B? _____
 Chữ C? _____
8. Tác giả sách Phúc Âm đầu tiên là a) _____
 Trước khi theo Chúa, ông làm nghề b) _____
9. Si-môn Xê-lốt và Ma-thi-ơ đều có quốc tịch a) _____
 họ sống trong cùng một nước là nước b) _____
 trong đế quốc c) _____ Cả hai đều đã trở thành d) _____ của Chúa Giê-xu.
10. Tại nhiều quốc gia ngày nay, giống như tại Pa-lét-tin hồi đó, có nhiều phong trào cách mạng của những người theo chủ nghĩa dân tộc mong giải phóng đất nước họ khỏi thế lực bên ngoài. Trước khi theo Đấng Christ, ai trong số mười hai sứ đồ:
 a) Ủng hộ và cộng tác với người La-mã? _____
 b) Là người theo chủ nghĩa dân tộc? _____
11. Trước khi theo Chúa Giê-xu, mối liên hệ giữa Ma-thi-ơ người thâu thuế với Si-môn người Xê-lốt như thế nào?
 Thân thiện hay hận thù? _____
12. Trong danh sách dưới đây, xin đánh dấu mỗi phần như sau, câu nào đúng cho:
 – Chỉ Ma-thi-ơ, viết chữ "M" – Ma-thi-ơ và Si-môn, ghi "MS"
 – Chỉ Si-môn, ghi "S" – Không đúng cho cả hai, ghi "X"
 a) _____ Người Xê-lốt
 b) _____ Làm việc cho người La-mã
 c) _____ Ghét người La-mã
 d) _____ Dân bản xứ Pa-lét-tin
 e) _____ Người La-mã
 f) _____ Phản bội đất nước mình
 g) _____ Tác giả sách Phúc Âm thứ nhất
 h) _____ Nhà cách mạng
 i) _____ Sứ đồ của Đấng Christ
 j) _____ Người thâu thuế
 k) _____ Người Do Thái
 l) _____ Người bản xứ vùng bờ biển Địa Trung Hải



13. Không kỳ lạ sao khi Si-môn và Ma-thi-ơ thấy họ đều cùng là sứ đồ của Chúa Giê-xu, dẫu từng đối nghịch nhau trong khuynh hướng chính trị? Đọc Ma-thi-ơ 10:7.

Họ được hòa hiệp với nhau trong nước nào? _____

14. Chủ đề chính của sách Phúc Âm theo Ma-thi-ơ là gì? Quý vị sẽ thấy chủ đề này được nhắc đến trong Ma-thi-ơ 4:17.

- a. Nước Thiên đàng
- b. Đế quốc La-mã
- c. Phong trào cách mạng

15. Bài Tập:

Chữ “nước” xuất hiện hơn 50 lần trong Phúc Âm Ma-thi-ơ. Đây là chữ chìa khóa trong sách Phúc Âm. Vì vậy, quý vị nên gạch dưới mỗi lần gặp. Để bắt đầu, xin quý vị gạch dưới chữ “nước” bằng bút đỏ trong mỗi câu Kinh Thánh sau:

Ma-thi-ơ 4:17; 4:23 và 10:7.

16. **Nước Thiên đàng** mà Đáng Christ rao giảng là nước của tình yêu. Nước này khác xa những quan niệm chính trị của người cách mạng cũng như quan niệm của Đế quốc La-mã.

- a) Quý vị còn nhớ hình vẽ cuộc hành trình hai ngàn người Xê-lốt bị bắt, trong bài học 1B/câu 9 (trang số 10) không?
Đế quốc La-mã cung cố quyền lực bằng tình yêu hay sức mạnh quân sự? _____
- b) Người Xê-lốt có những lý tưởng dân tộc rất tuyệt; họ muốn giải phóng đất nước khỏi ách áp bức của La-mã ngoại giáo.
Họ muốn đạt đến lý tưởng này bằng tình yêu hay bạo lực cách mạng? _____

17. Ai sau đây đã dùng bạo lực thay vì tình yêu để đạt mục đích của họ? Xin chọn hai thể lực.

- a. Đế quốc La-mã.
- b. Phong trào cách mạng.
- c. Nước Thiên đàng.

18. Chủ đề chính của sách Phúc Âm theo Ma-thi-ơ là gì?

N _____

19. Đọc Lu-ca 4:18

- a) Chúa có quan tâm đến kẻ bị áp bức không? _____
- b) Ngài sẽ làm gì cho họ? _____

20. Hình dưới đây vẽ hai sứ đồ của Đáng Christ.

- a) Xin nhận diện họ bằng cách viết tên theo mẫu tự

A. _____

B. _____

- b) Hình này vẽ họ trước hay sau khi bước vào nước Thiên đàng? _____
- c) Chọn tiêu đề thích hợp nhất trong danh sách dưới đây, rồi viết vào khoảng trống bên trên hình vẽ.

- Nước Thiên Đàng
- Phong Trào Cách Mạng
- Chủ Nghĩa Đế Quốc

Tựa hình vẽ: _____



21. Đọc Giăng 18:36. Đáng Christ hứa rằng trong nước Ngài, Ngài sẽ giải phóng kẻ bị hà hiếp.

Nhưng có phải Ngài sẽ thực hiện bằng bạo lực? _____

22. Đọc Giăng 6:15. _____ Chúa Giê-xu là người Do Thái. Khi dân chúng dùng bạo lực ép Ngài làm vua xứ Pa-lết-tin, Ngài đã làm gì?
 a. Ngài bằng lòng lãnh đạo cuộc cách mạng bạo lực
 b. Ngài từ chối đề nghị rồi rút lui
 c. Ngài tán thành kế hoạch của họ nhưng không can đảm tham gia với họ
23. Xin đọc Ma-thi-ơ 5:44. Nước Thiên đàng được xây dựng bằng bạo lực hay tình yêu? _____
24. Nước Thiên đàng khác với những ý tưởng của Đế quốc Lamã và Phong trào Cách mạng ở chỗ: động cơ của nước Thiên đàng là a) _____ chứ không phải b) B _____
25. Si-môn Xê-lốt và Ma-thi-ơ được hiệp một trong tình yêu là nhờ kết quả của:
 a. Chủ nghĩa Đế quốc
 b. Phong trào Cách mạng
 c. Nước Thiên Đàng
26. Chủ đề chính của sách Phúc Âm theo Ma-thi-ơ là gì? _____
27. Đức Chúa Trời muốn lòng trung thành mạnh mẽ nhất của chúng ta phải ưu tiên dành cho:
 a. Đảng chính trị của chúng ta
 b. Tổ quốc của chúng ta
 c. Nước Thiên đàng
 d. Gia đình chúng ta
 e. Hội thánh hay giáo phái của chúng ta
28. Hãy giờ xin quý vị làm bài kiểm 1C (trang 229).
29. Xin đừng quên tham dự buổi hội thảo. Đây là phần quan trọng của chương trình học.



PHẦN 2

Bài 2A: Nước Thiên Đàng

Bài 2B: Đấng Christ Là Vua

Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:1- 4:11

Học xong phần 2, quý vị sẽ có thể:

1. Kể được ba tên gọi trong Kinh Thánh chỉ về nước của Chúa Giê-xu.
2. Nhận ra và giải thích bảy chữ chìa khóa có ẩn ý nói đến nước của Chúa Giê-xu.
3. Giải thích Chúa Giê-xu muốn nói gì khi phán dạy chúng ta trước hết phải tìm kiếm nước Ngài và sự công bình của Ngài, sau đó trung dẫn Kinh Thánh.
4. Thảo luận cách tìm ra và vâng theo ý Chúa.
5. Kể ra hai trong những đặc tính chính của nước Chúa Giê-xu. Thảo luận những điều sẽ xảy đến trong đời sống tín đồ không bày tỏ được những đặc điểm này trong đời sống. Quý vị cũng có thể bàn cách sửa đổi thất bại này.
6. Thảo luận về nước Chúa như cách được thành lập trong hiện tại và nước này khác thế nào với nước trong tương lai.
7. Thảo luận về tình trạng của tín đồ trong nước hiện tại và sự thay đổi sẽ xảy ra trong nước tương lai. Cho biết khi hiểu rõ những chân lý này, chúng sẽ ảnh hưởng tốt ra sao đến đời sống chúng ta.

BÀI 2A: NƯỚC THIÊN ĐÀNG

Hoan nghênh quý vị bước vào phần 2. Trong phần này chúng ta sẽ khảo sát kỹ hơn chủ đề chính của sách Phúc Âm Ma-thi-ơ.

1. Trong phần 1, chúng ta thấy chủ đề chính của Phúc Âm Ma-thi-ơ là _____. Vậy, bây giờ chúng ta khảo sát chủ đề này.
a) Trong Ma-thi-ơ 13:33 Nước _____
b) Trong Lu-ca 13:20 Nước _____
c) Trong Ê-phê-sô 5:5 Nước _____
và _____
2. Trước hết, chúng ta cần biết Kinh Thánh dùng ít nhất ba tên khác nhau để nói đến cùng một nước này. Đó là ba tên nào?
a. Nhiều nước khác nhau
b. Cùng một nước thuộc linh
c. Cùng một nước chính trị
3. Vậy, chúng ta nhớ ba tên gọi này: nước Thiên đàng, Nước Đức Chúa Trời và nước Đấng Christ chỉ là ba cách gọi khác nhau của nước Chúa Giê-xu. Thật ra, đây là ba tên gọi khác nhau của (đánh dấu câu trả lời đúng):
 a. Nhiều nước khác nhau
 b. Cùng một nước thuộc linh
 c. Cùng một nước chính trị
4. Chữ “nước” xuất hiện 110 lần trong Tân Ước. 53 lần trong số này xuất hiện trong một sách Phúc Âm. Đây là Phúc Âm có chủ đề chính là nước Thiên đàng. Đó là Phúc Âm _____
5. a) Xin viết ba tên gọi khác nhau Kinh Thánh đã dùng để nói đến nước của Chúa Giê-xu.

- b) Ai cai trị nước này?

Tổng thống, _____
Đại tướng, _____
Vua.

6. Chúng ta xem Nước Trời thật sự có nghĩa gì. Ngày nay, vài quốc gia trên thế giới có vua hoặc nữ hoàng. Trong những nước này, vua thường chia sẻ quyền hành với một nhóm người được bầu lên giữa việc lập pháp. Thời xưa không như vậy. Vua thường có quyền tuyệt đối. Nói cách khác, quyền của vua:

_____ yếu _____ bị chia sẻ _____ tuyệt đối

7. Ví dụ điển hình cho quyền tuyệt đối của các vua thời xưa chính là quyền của vua Ferdinand và Hoàng Hậu Isabella của Tây Ban Nha. Họ cai trị Tây Ban Nha vào thời Christopher Columbus. Họ kiểm soát toàn bộ tàu thuyền của Tây Ban Nha cùng hết thảy công việc trong và ngoài nước.

Uy quyền tại Tây Ban Nha không thuộc về người dân, nhưng nằm trong tay của _____
và _____

8. Đây là hình vẽ vua Ferdinand và Hoàng Hậu Isabella đang nói chuyện với Columbus, các biểu tượng cho quyền của vua là:

Ngai vàng (chiếc ghế trang hoàng lộng lẫy của vua)

Vương miện (trên đầu vua)

Cây phủ việt (cây gậy trong tay vua)

Mẫu tự sau đánh dấu biểu tượng nào:
A _____

B _____

C _____



9. Vua và hoàng hậu Tây Ban Nha cho phép thực hiện hành trình lịch sử trên biển của Christopher Columbus (theo bản đồ ở trang kế), và ông khám phá ra lục địa châu Mỹ. Xin ôn sơ.

Mẫu tự nào trên bản đồ đánh dấu:

a) Địa Trung Hải? _____

Chữ _____

b) Rô-ma? _____

Chữ _____

c) Pa-lét-tin? _____

Chữ _____



10. Lần đầu đặt chân lên châu Mỹ, Columbus đã nhận danh vua và hoàng hậu nước Tây Ban Nha tuyên bố có quyền trên lãnh thổ này. Ông đang cầm trong tay công cụ ông dùng để thiết lập vương quốc này.

a) Đó là _____, là biểu tượng của _____



b) Nước của Đấng Christ thì khác. Thẩm quyền của nước Ngài không dựa trên bạo lực nhưng trên _____

11. Đọc II Samuên 5:3. Ở đây, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên tìm Đa-vít để tôn ông làm vua Y-sơ-ra-ên.

Họ đã cử hành lễ nào lúc Đa-vít bắt đầu làm vua? _____

12. Vậy, trước khi vua có thể ngồi trên a) _____ và đội b) _____ trên đầu, tay cầm c) _____, ông phải được d) _____

13. Xức dầu cho một vị vua là nghi lễ rất long trọng, lúc đó: _____ được đổ trên đầu để làm dấu hiệu cho biết vua đã nhận được quyền uy của chức vụ mình.

14. Như chúng ta vừa thấy, người Do Thái cũng có vua trước khi người La-mã đến. Nhưng người Do Thái đang chờ ngày vị vua quyền năng siêu nhiên của họ sẽ đến. Cũng như những vua khác, vị vua này cũng được xức dầu, và vì vậy họ gọi vua sắp đến là Đấng Mê-si-a. "Mê-si-a" ra từ chữ:

- a. Sứ giả
- b. Người được xức dầu
- c. Môn đồ

15. Người Do Thái nói tiếng Hê-bo-rơ và chữ Đấng được xức dầu trong tiếng Hê-bo-rơ có nghĩa là:

- a. Đấng Mê-si-a
- b. Em-ma-nu-ên
- c. Ra-bi

16. Người Do Thái đang chờ vị vua sắp đến của họ, đó là Đấng
a) _____ có nghĩa là Đấng b) _____

17. Người Do Thái thời Chúa Giê-xu mong đợi Đấng Mê-si-a hiện đến, nhưng họ không hiểu nước Ngài ra sao. Họ nghĩ chắc cũng giống như Đế quốc La-mã vĩ đại. Người Do Thái nghĩ nước của Đấng Mê-si-a sẽ là nước (xin chọn 2 đáp án đúng):

- a. chính trị
- b. thuộc linh
- c. thống trị rất nhiều quốc gia khác
- d. trên Thiên đàng

18. Đức Chúa Trời đã chọn một gia đình từ đó sanh ra các vua Do Thái. Đọc Lu-ca 1:32. Chúa Giê-xu, là Đấng Mê-si-a, cũng sẽ ra đời trong gia đình của _____

19. Hai trong số những người sau này làm sứ đồ của Chúa Giê-xu là Anh-rê và Si-môn Phi-e-rơ. Sau lần đầu nói chuyện với Chúa Giê-xu, Anh-rê chịu ấn tượng mạnh đến nỗi lập tức tìm anh mình là Si-môn. Xin xem Giăng 1:41.

Anh-rê nói với Si-môn rằng ông đã gặp Đấng _____

20. Là người Do Thái, Anh-rê và Si-môn hiểu tiếng _____
 b) Họ cũng hiểu tiếng Hy-lạp, là ngôn ngữ thông dụng khắp Đế quốc La-mã thời bấy giờ. Vì vậy ở Giăng 1:41, chúng ta thấy chữ Hy-lạp dịch chữ Mê-si-a trong tiếng Hê-bơ-rơ.
 Chữ Mê-si-a trong tiếng Hy-lạp là gì? _____
21. Christ là tiếng Hy-lạp chỉ về Mê-si-a và cả hai chữ này đều có nghĩa là một người được _____
22. Xin xem cả hai câu sau:
 A. Chữ "Mê-si-a" và "Christ" đều có nghĩa "người được xức dầu."
 B. "Mê-si-a" là tiếng Hê-bơ-rơ và "Christ" là tiếng Hy-lạp.
 Câu nào đúng?
 a. Chỉ câu A.
 b. Chỉ câu B.
 c. Cả hai câu A và B đều sai.
 d. Cả câu A và B.
23. Để ý kỹ, quý vị sẽ thấy danh xưng Mê-si-a và Christ (cũng như những chữ ngai vàng, vương miện, Đa-vít, được xức dầu) đều liên quan mật thiết với chủ đề chính của Phúc Âm Ma-thi-ơ.
 Chủ đề này là _____
24. Cũng nên nhớ còn có ba tên gọi nữa của Kinh Thánh chỉ về nước của Chúa Giê-xu. Đó là những tên nào?
 a) Nước _____
 b) Nước Đ _____
 c) Nước Đ _____ C _____
25. Kinh Thánh không chỉ nói rõ về nước Thiên đàng, nhưng còn dùng nhiều từ ẩn ý chỉ về Nước Trời. Trong danh sách dưới đây, đánh dấu bảy từ có ẩn ý nói về Nước Trời. Xin lưu ý: danh Giê-xu ở đây muốn đề cập đến khía cạnh Ngài là Đấng Cứu Thế, chứ không phải vua.
 a. _____ vương miện e. _____ Giê-xu i. _____ được xức dầu
 b. _____ nón f. _____ Christ j. _____ cây gậy
 c. _____ ghế g. _____ Mê-si-a k. _____ cây phủ việt
 d. _____ ngai vàng h. _____ Èva l. _____ Đa-vít
26. Khi đọc đến những chữ đó trong Kinh Thánh, quý vị nên nhớ đó là những chữ thường có ẩn ý nói đến Nước Trời. Mỗi câu Kinh Thánh dưới đây đều có một trong các chữ ẩn ý này. Ví dụ, trong câu đầu tiên (Ma-thi-ơ 27:29) có chữ mao, là một trong các biểu tượng chỉ về vua. Gạch dưới chữ này trong câu Kinh Thánh sau đây. Sau đó, xin tiếp tục gạch dưới chữ có ẩn ý nói về Nước Trời trong mỗi câu còn lại.
 a) Đoạn, họ đan một cái mao gai mà đội trên đầu Ngài. (Ma-thi-ơ 27:29)
 b) Khi Con Người (Chúa Giê-xu) sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Ngài. (Ma-thi-ơ 19:28)
 c) Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giudea. (Sáng 49:10)
 d) Mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu? (Ma-thi-ơ 2:4)
 e) Trước hết người gặp anh mình là Si-môn (Phi-e-ro), thì nói rằng: chúng ta đã gặp Đấng Mê-si-a. (Giăng 1:41)
 f) Có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Đa-vít, xin thương chúng tôi cùng! (Ma-thi-ơ 9:27)
- Thảo luận trong nhóm:** xin quý vị nghĩ kỹ cách giải thích cho người khác biết vì sao mỗi chữ trong danh sách trên đây đều có ẩn ý nói đến nước Thiên đàng.
27. Lần đầu gặp Chúa Giê-xu, Na-tha-na-ên gọi Ngài là Thầy, Con Đức Chúa Trời và cũng là _____ của Y-sơ-ra-ên. (Giăng 1:49).
28. Người ta làm gì cho vua trong ngày lễ đăng quang? _____
29. Hai ngày trước khi Na-tha-na-ên nói: "Thầy là Con Đức Chúa Trời" và một ngày trước khi Anh-rê nói: "Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Christ), Giăng Báp-tít đã nói về lễ báp-têm của Chúa Giê-xu.
 Ai đã giáng xuống và vẫn cứ ngự trên Chúa Giê-xu? Xin đọc Giăng 1:33. _____

30. Đọc Lu-ca 4:18. Chúa Giê-xu đã được xức dầu như thế nào?

- a. Bằng Đức Thánh Linh
- b. Bằng dầu
- c. Bằng nước

31. Đức Chúa Giê-xu Christ là Vua, đã được xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Các biểu tượng về quyền cai trị của Ngài cũng là những biểu tượng thuộc linh.

- Xem Hê-bô-rơ 1:8

"Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn" a) _____
Quyền bính của nước Chúa là quyền bính b) _____

- Xin xem Hê-bô-rơ 2:7

"Cho Người đội mào triều c) _____ và d) _____

32. Người Do Thái đang trông đợi Đấng Mê-si-a đến lập nước Ngài trên đất—nhưng nước của Đấng Christ lại khác hẳn.

- a. Chọn câu trả lời đúng

- 1. Người Do Thái đang trông chờ một nước thuộc linh
- 2. Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu nhắm đến nước thuộc linh

- b) Vua Giê-xu được xức dầu bằng _____

33. Hãy giờ, xin quý vị làm bài kiểm 2A. (trang 230)

BÀI 2B: ĐẤNG CHRIST LÀ VUA

1. Xin viết ba biểu tượng về thẩm quyền của một vị vua tương ứng với mẫu tự trong hình:

X. _____

Y. _____

Z. _____



2. Một ngày kia Chúa Giê-xu chữa lành người bị quỷ ám và bị cả mù lẫn câm. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy nước của Chúa Giê-xu trái ngược với một nước khác, là nước của Sa-tan.

Xin đọc câu chuyện này trong Ma-thi-ơ 12:22 (Xin cứ mở luôn Kinh Thánh của quý vị)

a) Người này bị một quỷ ám; vậy **trước khi** được Chúa Giê-xu chữa lành, người này ở trong nước nào, nước của Đấng Christ hay nước của Sa-tan. Nước của _____

b) Đọc câu 28. Theo Lời Chúa, người này thuộc về nước nào sau khi được chữa lành? Nước của _____

c) Lưu ý xem thế nào sau phép lạ này, dân chúng hỏi (xin đọc câu 23) Chúa Giê-xu có phải là Con của _____ không.

3. Xin nhớ rằng chữ "Đa-vít" là một trong bảy chữ có ẩn ý nói đến a) _____. Vì vậy khi dùng danh xưng "Con Vua Đa-vít," những người Do Thái này thật sự đang thắc mắc Chúa Giê-xu có phải là Đấng Mê-si-a, hay là vị b) _____ họ trông đợi lâu nay không. Trong câu 28, Chúa Giê-xu khẳng định niềm tin của họ khi Ngài phán rằng trong phép lạ chữa lành người bị quỷ ám này, _____ đã đến trên họ.

4. Theo câu 28, bởi sự giúp đỡ của ai mà
Chúa Giê-xu đuổi được quỷ khỏi người này
và đưa ông vào nước Đức Chúa Trời? _____

5. Như vậy, trong câu chuyện Kinh Thánh này, chúng ta thấy có xung đột giữa hai nước:

Nước của _____ và Nước của _____

Lưu ý: Các trường hợp bị quỷ ám là cực kỳ nguy hiểm và khác thường, nhưng rất thật. Đại đa số người chưa được Chúa Giê-xu cứu khỏi bị quỷ ám, nhưng ... “theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung (Sa-tan), tức là thân hiện dương hành động trong các con bạn nghịch.” (Ê-phê-sô 2:2)

6. Xin xem hình vẽ dưới đây và để ý **ngai** (biểu tượng của vua) trong lòng người có thể do Đấng Christ hoặc Sa-tan chiếm hữu, nhưng không bao giờ do cả Đấng Christ lẫn Sa-tan chiếm hữu **cùng lúc**. Hiển nhiên, mỗi lúc chỉ có một vua cai trị mà thôi.



- a. Người này thuộc nước nào (viết “Đấng Christ” hoặc “Sa-tan” cho phù hợp):
- 1) trong hình “A”? Nước _____
 - 2) trong hình “B”? Nước _____
- b) Hình nào trên đây tượng trưng cho người bị quỷ ám trong Ma-thi-ơ 12 (viết chữ “A” hoặc “B”):
- 1) trước khi ông được chữa lành? Hình _____
 - 2) sau khi ông được chữa lành? Hình _____
7. Vậy, có thể thấy nước Thiên đàng đang hiện hữu, không những ở nơi Đức Chúa Cha trong vinh quang Ngài, mà còn đang hiện hữu khi _____ thực sự cai trị cuộc đời chúng ta.

8. Điều gì xảy ra khi một người trở thành người của Nước Trời, nghĩa là người đó xin Đấng Christ cai trị đời mình? Bài Cầu Nguyện Của Chúa (hay Bài Cầu Nguyện Chung) nói rõ điều này. Xin đọc Ma-thi-ơ 6:10, và cứ mở phần Kinh Thánh này.

- a) Lời cầu xin đầu tiên trong phân đoạn này là gì?

- a. Bánh ăn hằng ngày.
- b. Tha thứ những lỗi lầm chúng ta đã phạm.
- c. Xin Nước Trời đến.
- d. Được cứu khỏi sự cám dỗ.

- b) Theo câu 10, điều gì phải được thực hiện dưới đất này để nước Đức Chúa Trời có thể đến? _____

9. Bài Cầu Nguyện Của Chúa dạy chúng ta rằng nước Thiên đàng được thành lập trên đất khi Đấng Christ ngồi trên ngai và đang cai trị trong đời sống những người làm theo a) Ý _____ của vua Giê-xu, thay vì làm theo b) _____ riêng.

10. Khi tôi tìm biết và vâng theo ý muốn của Đấng Christ, và nhận ý Ngài trở thành ý mình, thì a) _____ đã đến trong đời sống tôi với quyền năng của Ngài, vì bây giờ b) _____ đang thực sự đang cai trị trên c) _____ lòng tôi.

11. Chúa Giê-xu dạy chúng ta biết cách thiết lập Nước Trời trong đời sống mình qua bài cầu nguyện nào?

Trong bài cầu nguyện bắt đầu với câu “Lạy _____ chúng tôi.”

12. Bây giờ đánh dấu danh sách dưới đây những điều nào quý vị nghĩ sẽ giúp mình tìm biết và vâng theo ý muốn của Chúa cho đời sống quý vị, để Chúa Giê-xu có thể cầm quyền trên tất cả.

- a. Cẩn thận đọc Kinh Thánh, là Lời Đức Chúa Trời
- b. Cầu nguyện
- c. Cứ làm điều mình thích thôi
- d. Cầu xin và mong đợi sự dẫn dắt của Thánh Linh
- e. Làm giống như tất cả bạn bè mình tại sở làm
- f. Nhờ các tín hữu khác góp ý và cầu nguyện

13. a) Xin nghỉ đến kinh nghiệm cá nhân về những cách quý vị tìm biết ý muốn của Chúa dành cho quý vị, và chuẩn bị chia sẻ lại những cách này trong buổi hội thảo. Nếu muốn, quý vị có thể ghi ra vài ý ở đây.
-
-
-

- b) Bây giờ xin Chúa tỏ cho quý vị thấy lãnh vực nào trong đời sống vẫn chưa hoàn toàn đầu phục Ngài. Sửa lại những điều này trong tinh thần cầu nguyện, và có lẽ sẵn sàng làm chứng lại trong buổi hội thảo.

14. Khi nước Thiên đàng vào lòng chúng ta cách đây quyền năng, và khi chúng ta để Chúa Giê-xu cai trị mọi lãnh vực của đời sống, những điều tuyệt diệu bắt đầu xảy ra. Sau khi đọc Rô-ma 14:17, xin quý vị cho biết có đặc điểm nào.
-
-
- và _____

15. Dưới đây là danh sách một số phẩm chất đặc trưng của hai vương quốc trái ngược nhau này.

Xin quý vị ghi chữ "C" trước phẩm chất nào thuộc về nước của Đấng Christ, và ghi chữ "S" trước phẩm chất nào thuộc nước Sa-tan.

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a) _____ Lời nói dối | f) _____ Yêu thương |
| b) _____ Sự thật | g) _____ Vui mừng |
| c) _____ Tâm trí trong sạch | h) _____ Bình an |
| d) _____ Tư tưởng bất khiết | i) _____ Thủ ghét |
| e) _____ Nhu mù | j) _____ Hung bạo |
| | k) _____ Công bình |

16. Viết ba phẩm chất thuộc về mỗi nước.

Nước Trời

Nước Sa-tan

17. a) Xin nhớ quyền cai trị của Đấng Christ không hề đến bởi bạo lực, nhưng luôn bởi _____ nên do đó, quyền cai trị của Ngài nhiều khi bị — ngay cả tín đồ — gạt qua bên.
- b) Điều này có nghĩa ngay cả thành viên Nước Trời (tín đồ thật) vẫn có thể không bày tỏ được cuộc sống có các phẩm chất đáng phải có. Điều này xảy ra khi họ không còn để cai trị lãnh vực nào đó trong đời sống.



18. Hai hình trên minh họa điều này. Cả hai đều tượng trưng đời sống người thuộc Nước Trời. Chúng ta thấy được điều này vì:

- a) trong hình "A" Đấng Christ ở trong, Sa-tan _____ đời sống người này.
- b) trong hình "B" Đấng Christ _____, và Sa-tan _____ đời sống người.
- c) Cả hai hình "A" và "B" đều tượng trưng cho tín đồ Đấng Christ, vì trong hai trường hợp, _____ ở trong và _____ ở ngoài đời sống người.
- d) Tuy nhiên, dù cả hai đều tượng trưng tín đồ Đấng Christ, có khác biệt lớn giữa hai người, tùy theo ai đang ngồi trên ngai trong mỗi trường hợp, Đấng Christ hay ý riêng.
 1) Trong hình "A", ai đang ngồi trên ngai? _____
 2) Trong hình "B", ai đang ngồi trên ngai? _____
- e) Trong hai hình, hình nào ("A" hay "B") tượng trưng cho:
 1) Tín đồ làm theo ý Chúa chứ không làm theo ý riêng? Hình _____
 2) Tín đồ làm theo ý riêng chứ không làm theo ý Đấng Christ? Hình _____

(Còn tiếp...)

18. (Tiếp theo)

- f) Cơ đốc nhân nào, "A" hay "B", đang tỏ ra những phẩm chất thật của Nước Trời, như yêu thương, vui mừng, bình an trong đời sống mình? _____ Hình _____
- g) Hình nào (xin viết "A" hoặc "B"):
- 1) Sa-tan đang có cơ hội tác động đến đời sống người này? Hình _____
 - 2) Người này đã đem ý riêng thuận phục ý của Đấng Christ? Hình _____

19. Trong Ga-la-ti 5:16, 17, Phao-lô mô tả cuộc chiến không ngừng trong đời sống tín hữu, giữa ý riêng với ý của Đấng Christ.

Trong những câu này, Phao-lô gọi:

- a) Ý riêng của chúng ta là _____
 b) Ý muốn của Đấng Christ là _____

20. Do đó, quý vị có thể thấy rằng: Khi làm thành viên của nước Đấng Christ, chúng ta tham gia chiến trận thuộc linh, và đôi lúc chúng ta có thể thua vì để ý riêng chiếm lại lợi thế.

Nếu thất bại trong trận chiến này, tôi phải thực hiện những bước nào để cứu vãn? Tôi làm sao ngăn điều này khỏi tái diễn? Xin chọn câu trả lời quý vị nghĩ là đúng.

- a. Bỏ cuộc trong trận chiến đức tin này
- b. Nghĩ rằng đâu có gì quan trọng
- c. Tôi xưng tội với Chúa và xin Ngài tha thứ, phục hồi tôi, rồi tôi tin Ngài sẽ làm mọi điều đó
- d. Xin và tin chắc Chúa Giê-xu trở lại ngôi trên ngai lồng, và cai trị tất cả
- e. Nhờ Chúa giúp mình cố gắng không để ý riêng níu lợi thế trở lại
- f. Nghĩ rằng Chúa không thể tha thứ và phục hồi mình sau khi đã yếu đuối như thế
- g. Giương cao thuẫn đức tin; đức tin nơi tình yêu (để tha thứ) và quyền năng (để giữ gìn) lớn lao của Đức Chúa Trời
- h. Nếu có phạm lỗi với người khác, sẵn sàng xin lỗi và sửa đổi

(Hãy nhớ kiểm tra lại với đáp án!)

21. a) Trong Ma-thi-ơ 6:33, Chúa Giê-xu cho chúng ta lời khuyên rất hữu ích. Ngài phán: "Nhưng _____ hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời."

b) Điều này rất quan trọng, vì có nghĩa chúng ta phải luôn làm sao để Đấng b) C _____ cai trị trên c) _____ lòng chúng ta bằng cách vâng theo d) _____ của Ngài thay vì làm theo e) _____ của chúng ta.

22. Đoạn Kinh Thánh nào cho biết vua của chúng ta, là Chúa Giê-xu, truyền lệnh chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết? Phúc Âm theo _____

23. **Bài Tập:** Dùng bút đỏ gạch dưới chữ "nước" trong Ma-thi-ơ 6:33 trong Kinh Thánh của quý vị.

24. "Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời" có nghĩa là:

- a. luôn luôn làm những gì mình muốn
- b. hầu việc Đấng Christ nếu có mình có thì giờ
- c. thỉnh thoảng làm theo ý muốn Đấng Christ
- d. luôn sẵn sàng làm theo ý muốn của Đấng Christ, trong tư tưởng, lời nói, hành động

25. Đấng Christ, Vua chúng ta, đã chịu chết để ta không sống cho mình nữa, nhưng sống cho Ngài. Vậy, chúng ta hoặc ăn hoặc ngủ, hoặc đi, hoặc cầu nguyện, hoặc cả thở nữa, cũng phải vì Ngài.

Nước Đức Chúa Trời đang hiện diện ở bất cứ nơi nào người ta không sống cho riêng mình mà sống vì a) _____; nói cách khác, trong những người nào tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài b) _____

26. Xin chọn hình mô tả người tìm kiếm nước Chúa trước hết.



Quý vị cần nhớ: Chúa Giê-xu chưa hề áp đặt quyền cai trị của Ngài trên quý vị. Quyền cai trị của Ngài chỉ có thể đến bởi tình yêu. Vậy sao chúng ta không dừng lại giây lát để bão đảo Ngài đang ngồi trên ngai lòng mình? Xin quý vị cúi đầu cầu nguyện mời Ngài quản cai tất cả. Xin Chúa giúp quý vị tìm biết và vâng theo ý muốn Ngài trong mọi việc.

Nếu quý vị muốn tạm nghỉ, đây là lúc thích hợp.

27. Phần đầu của bài học, chúng ta suy nghĩ đến nước Thiên đàng đang có ở trên đất này (ngay trong **hiện tại**). Giờ đây chúng ta sẽ nghiên cứu về nước đó trong **tương lai**: Nước đó sẽ thành lập thế nào trong ngày trọng đại khi Đấng Christ trở lại cai trị trên cả vũ trụ, trên mọi kẻ thù, và trên chính Sa-tan nữa.

Trong ngày đó, cả thế gian xứng ra điều gì?

Đọc Phi-líp 2:11 (xin cứ mở Kinh Thánh).

28. a) Xin quý vị suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi sau. Nếu chắc chắn mọi lưỡi sẽ xưng Đấng Christ trong ngày đó, xin đánh dấu mọi người nào trong ngày đó sẽ xưng Chúa Giê-xu là Chúa khi nước tương lai được thiết lập.

- a. Tất cả dân Canada
- b. Tất cả dân Anh Quốc
- c. Tất cả dân Nam Mỹ
- d. Tất cả người Nga và người Trung Hoa

- b) Nhưng bao nhiêu người trong số này sẽ tôn xưng Ngài là Chúa trong nước hiện tại?

- a. Tất cả họ
- b. Chỉ một số người nào đáp ứng tình yêu của Ngài
- c. Không ai trong số họ cả

29. Thời trước, dân chúng thường quỳ gối thưa “Lạy Chúa” với:

- a. nô lệ
- b. vua
- c. bất kỳ ai, với mọi người

30. Theo Phi-líp 2:10, khi nước tương lai này được thiết lập, ai sẽ quỳ gối trước danh của Chúa Giê-xu?

Những người ở trên a) _____ dưới b) _____
và bên dưới c) _____

- a) Trong danh sách dưới đây, chọn những người sẽ quỳ gối trước vua Giê-xu khi nước tương lai được thiết lập.

- a. Thiên sứ
- b. Kẻ thù của Chúa Giê-xu
- c. Các môn đồ của Chúa Giê-xu
- d. Những lãnh tụ chính trị của đất nước quý vị
- e. Sa-tan và những kẻ theo hắn
- f. Quý vị
- g. Mọi thuộc viên trong hội thánh của quý vị
- h. Tất cả hàng xóm của quý vị
- i. Tất cả mọi người hung bạo hiện nay

- b) Nhưng có bao nhiêu người trong số này quỳ gối trước Chúa Giê-xu trong nước hiện tại?

- a. Tất cả họ
- b. Chỉ có số người nào đáp ứng tình yêu của Ngài
- c. Không ai trong số họ cả

31. Do đó, chúng ta lưu ý điểm khác biệt giữa nước Ngài trong hiện tại với nước Ngài trong tương lai.

Trong nước nào (xin viết hiện tại hoặc tương lai):

- a) Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt Đấng Christ mà xưng Ngài là Chúa? Nước _____

- b) Đấng Christ chỉ cai trị những tấm lòng nào dâng nộp ý riêng của mình cho Ngài trong tình yêu?

Nước _____

32. Có điểm khác biệt nào giữa phạm vi quyền cai trị của Đấng Christ trong nước hiện tại so với quyền cai trị của Ngài khi nước tương lai được thiết lập?
- Trong nước hiện tại Ngài chỉ cai trị trong lòng những người đã _____
 - Trong nước tương lai của Ngài _____ sẽ xưng Ngài là Chúa.
33. Còn hai điều tuyệt diệu nữa về Nước Chúa trong tương lai.
- Sa-tan** cuối cùng sẽ bị xiềng lại, và bị quăng ra ngoài, hắn không bao giờ còn làm phiền những người thuộc về nước Đấng Christ được nữa.
 - Ý riêng của chúng ta** sẽ hoàn toàn chấm dứt, và người thuộc về nước Đấng Christ sẽ không còn biết đến ý riêng nữa.
- Lưu ý: Khi nói ý riêng của mình “hoàn toàn chấm dứt”, chúng ta không có ý nói tiêu diệt cá tính của mình; theo ý nghĩa ấy “cái riêng của chúng ta” vẫn còn đấy! Tuy nhiên, ý ở đây nói đến bản ngã đang hành động độc lập với Đức Chúa Trời.
- A** **B**
- Hình nào trên đây (viết “A” hoặc “B”) tượng trưng cho tín đồ:
- Trong nước hiện tại? _____ Hình _____
 - Trong nước tương lai? _____ Hình _____
34. Mời quý vị xem lại hình “B”, tượng trưng tín hữu trong nước tương lai, sau khi Chúa Giê-xu tái lâm, rồi viết cạnh mỗi câu: **Sai**, nếu câu này sai; **Đúng**, nếu câu này đúng.
- Trong nước **tương lai**:
- _____ Sa-tan vẫn còn là nan đề
 - _____ Nước của Đấng Christ sẽ là tối cao
 - _____ Tôi sẽ thoát khỏi ý riêng. Ý riêng không còn quấy rối tôi nữa
 - _____ Ý riêng của tôi vẫn tiếp tục quấy rầy tôi
 - _____ Sa-tan sẽ bị Đấng Christ tiêu diệt
 - _____ Nước Đấng Christ chỉ mới thiết lập được một phần và chưa hoàn chỉnh
35. Khi quý vị đã thật sự biết rõ những khác biệt giữa nước của Đấng Christ ngày hiện nay, trong hiện tại, với nước của Ngài trong tương lai, chân lý này sẽ giúp quý vị sống xứng đáng với Đấng Christ ngày hiện tại. Bằng những cách nào?
- Chọn những câu trả lời đúng.
- a. Vì hiểu hiện nay ý riêng vẫn luôn quấy rầy mỗi Cơ đốc nhân, nên tôi không tuyệt vọng khi thấy ý riêng hiện hữu trong tôi.
 - b. Tôi phải luôn cảnh giác không để ý riêng ngồi trên ngai lòng mình, nhưng luôn tôn Chúa Giê-xu ngồi trên ngai.
 - c. Tôi có thể tin rằng vì mình là Cơ đốc nhân, tôi không còn bị cám dỗ phạm tội nữa trong đời này.
 - d. Tôi bảo đảm rằng một ngày kia ý riêng và Sa-tan cuối cùng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, mọi đau đớn, chết chóc đều không còn nữa.
 - e. Tôi sẽ mong đợi mọi người trong thế giới trở về tin Chúa ngay bây giờ, do đó sẽ thất vọng khi chỉ một số người đáp ứng tình yêu của Chúa Giê-xu.
- (Nhớ kiểm tra lại với đáp án.)
36. Sau khi để giờ tĩnh nguyện theo điều đã học trong bài này, mời quý vị làm bài kiểm 2B. (Trang 232).